

{ אז נדברו }

פרשת פקודי תשע"ט | גליון מספר: 412 | לסדר: "ויברך אותם משה"

להצטרפות לרשימת

התפוצה במייל,

להערות והערות:

a8447168@gmail.com

ניתן לקבל את העלון בשרות
פקס, השאירו פרטים בטל:

033060198

(המספר השתנה)

ניתן להשיג עלונים יחידים מגדי
שבוע בבני ברק ברחוב חזון איש

34 (פינת דסלר מש' דרייפוס)
0527117271

וברח' הרב גנחובסקי 26 קומה א'
קרית הרצוג.

גיליונות יחידים **במושלבים**
בר אילן 39 קומה א'

ובביתר עילית רחוב החוזה
מלובלין 19/3

להשתתפות בהוצאות הגליון:

בבנק:

חשבון 53957

בנק דיסקונט

סניף 106

באשראי:

"גדרים פלוס"

"קהילות"

בטלפון:

(מענה ממוחשב)

0799-654321

תודה מראש!!!

מש מש מש נכנס אדר מרבים בשמחה...

כן... משבת הקרובה צריך להתחיל להרבות בשמחה... עכשיו זה כבר לכל השיטות... זה אדר ב'...

נו... איך עושים את זה בדיוק??? באיזה חנות אפשר לקנות אשטיקאלע שמחה???

אז ניסיתי... ניסיתי לבדוק בכל מיני שווקים... בהתחלה הלכתי על השיטות המוכרות... התחלתי להרביץ בדיחות ולהתגלגל מצחוק... אבל לצערי הרב... הדכאון רק הלך והעמיק מרגע לרגע... החלטתי שאני מתחיל ללכת על הקטע של ריקודים ושירים ודרבוקות וגיטרות... אבל יש לציין שהמוזיקה דווקא השתלבה מצויין עם הדכאון... אז ניסיתי ללכת ככה משוחרר כזה... כזה בקליל כזה... ולהוציא קולות כאלו מוזרים ש... חברה... תזוזו ממני... אני שם עליכם פס... אני עכשיו בשמחה... ואני שובר את כל המוסכמות... ואני לא רואה אף אחד ממטר... ניסיתי לעשות את זה... אבל לא רק שלא נהייתי שמח... אלא גם נשארתי בודד... דווקא כולם היו נראים די שמחים... רק אני נשארתי מדוכא... מוזר... ושם על כולם פס אחד גדול-- פס של דכאון!!!
בסופו של חיפוש... הגעתי איכשהו למירון... כן... כל המדוכאים מגיעים בשלב מסוים למירון...
ניגשתי לרשב"י הקדוש ושאלתי אותו: **רבה... איפה מקבלים שמחה?? מי הוא אחראי על שמחה???**

ולא תאמיני!!! הזוהר הקדוש שלח אותי לכתובת הכי לא קשורה!!! הכתובת האחרונה שחשבתי עליה!!! הזוהר הקדוש שלח אותי **ליצחק אבינו!!!** כן... יצחק עמוד הדין... עמוד הגבורה... זה שכל כולו רציני... כל כולו חרדת קודש... כל כולו גבולות... וצמצומים... ודינים... ובדיוק הוא!!! בדיוק אצלו נמצא הצחוק הגדול ביותר!! הוא נקרא יצחק על שם הצחוק!!!
היית מאמיני??? כן... מה נעשה שזה זוהר הקדוש מפורש בפרשת תולדות...

יש לזה הסבר מאוד פשוט... אבל אין כאן המקום ביריעה להיכנס לזה... **לכן ניגש ישר ולעניין:**

ובכן: בחור יקר: הגיע חודש אדר ב'... החודש הששי של זמן חורף מעובר... וקשה... ללא ספק קשה... די... העסק כבר עייף... ואנחנו רוצים בין הזמנים... ואין לי כבר כח לשמור על הסדרים... ואין לי כח לקום לתפילות... הגיע הזמן להתחיל לקחת את ה"חופשת מחלה" שקוראים לה סוף זמן... כן... אני מבין אותך בחור יקר... אתה צודק... זה באמת קשה...

אבל!!! שיהיה לך ברור כשמש בצהרים!! שלא תגיד שלא אמרתי לר!!!

אם אתה רוצה להיות **שמח** בחודש אדר הקרוב... זה **רק! רק! ואר ורק!!!** אם תציב לעצמך גבולות וצמצומים ברורים בחודש הזה!!! גבולות ברורים: כמה שעות אני צריך ללמוד... ואיזה הספקים אני מוכרח להספיק בלימוד... ומתי אני צריך לקום... והכי הכי באיזה שעה אני חייב להיות אחרי המפיל... (וגם בין הייתר איך אני אוסף על עצמי את כל ההחלטות האלו...) **והיה!!!** ככל שתציב לעצמך גבולות בחודש הזה ככה אתה תהיה יותר שמח בחודש אדר... וככל שפחות תציב לעצמך גבולות... ככל שתרשה לעצמך לשבור מוסכמות ולהיות "בשמחה" בחודש הזה... (כלומר: במה שכולם רגילים לקרא שמחה...) ותעזוב אותי... אין לי כח לכלום... **אין בעיה... זכותך...** אבל!!! שלא תגיד שלא אמרתי...
ככל שתעשה לעצמך **פחות** גבולות... ככה אתה תהיה **פחות** בשמחה ויותר בדכאון...

אני כעת אומר לך נתונים יבשים!!! ואני לא הולך להסביר לך למה זה ככה... עזוב... למה שאני אסביר לך... תבין: מתי צריך להסביר? כשאני צריך שתאמין לי... אבל כאן??? כאן אתה לא צריך להאמין לי... אתה פשוט מוזמן לבדוק את זה על עצמך... אתה רוצה לעשות על עצמך מחקר??? בבקשה... בא ניקח שני שבועות בחודש הקרוב... שבוע אחד תציב לעצמך גבולות ברורים!!! (מתי אני קם, מתי לישון, מה לומד, כמה, וכו') ובשבוע השני תשחרר את הקפיץ עד הסוף... תתן לעצמך דרוור... אבל מממזה דרוור... ציפור דרוור... לחפשי חינם... תוריד מעצמך כל מסגרת וכל עול (חוץ ממה שהתורה מחייבת אותך כמובן...) תסתובב כל היום עם פיג'מה... אבל ככלל היום... ותחזור אלי ותגיד לי איך היה בשתי השבועות... **ואני מנבא לך מראש:** בשבוע שהיציב לעצמך גבולות אתה תראה שאתה שמח!!! (להגיד לך שזה יהיה קל? בפירוש קשה!!! להגיד לך שלא תהיה עייף? בפירוש תהיה עייף!!! אבל שמח!!! אתה תרגיש טוב עם עצמך...) אבל בשבוע השני שתתן לעצמך פורקן ודרור... נראה אותך... אוהו... דכאון אחד גדול ומשוחרר... אין ברירה!!! יצחק הוא הכתובת לענייני צחוק!!!

אתה רוצה לצחוק? אתה רוצה לשמוח?? תציב לעצמך גבולות!!! והווי כמה שהמידע הזה קריטי בפרט בחודש אדר... חודש אדר זה החודש שיש בו הכי הרבה שבירת מוסכמות... הכי פחות גבולות... וממילא דווקא בחודש הזה השמחה האמיתית היא מאיתנו והלאה...

אז אמנם להיכנס לנושא ולהסביר את זה היטב -- אין כאן המקום ביריעה... **אבל ממש בקצרה אני כן יכול להגיד לך:** בשמחה מצאנו את הביטוי- שמחה **פורצת!!!** שמחה זה משהו שצריך להגיע **עם זרם**... אם השמחה היא כל הזמן מטפטפת ככה... היא אף פעם לא יכולה לפרוץ... (כמו להבדיל בביה"כ... אם הנייאגרה נתקעה והמים כל הזמן יורדים... אז תכלס... זה אף פעם לא יורד... כי בשביל להוריד את המים צריך זרם...) בשביל ששמחה תפרוץ ותתגעש ותמלא את כל הלב... בשביל זה היא מוכרחת לבא מתוך גבולות ברורים ש... שהיא פורצת אותם!!! רק מי שיודע להיות רציני... מסוגל לפעמים לפרוץ את הרצינות ולהיות שמח ומבודח... אבל מי שלא יודע להיות רציני... הוא אף פעם לא יכול להגיע לשמחה!!! כי השמחה אצלו היא כזו מפוזרת... דלילה... מטפטפת... לא **פורצת**... אין לה זרם מספיק חזק... כמובן שזה הרבה יותר עמוק מאיך שאני מציג את זה... אבל זה רק בשביל לשבר את האוזן... מה שבטוח!!! אם אתה באמת רוצה לקיים מאמר חז"ל משנכנס אדר מרבים בשמחה... הכתובת לשמחה היא בקבלות הנוקשות שתקבל על עצמך לקראת השבירת מוסכמות של חודש אדר עייף ויגע... שכן יהיה ירא אלוקים... ולא חלילה להיפך...

הודעה משמחת:

בשבוע הבא עלינו לטובה יצא לאור חוברת "בשובי לירושלים" חלק א'

חוברת זו בחלקה יצאה לראשונה במהירות הבזק שלושה ימים בלבד לפני חג הפסח... (ולכן לא הודפסה אלא נשלחה במסגרת המייל בלבד) וכעת חוברת זו יוצאת שוב עם הוספות רבות... (אגב: היות וחוברת זו יצאה גדולה במיוחד... למעלה מ-150 עמודים... לכן נאלץ גם למכור אותה במחיר שונה... נא לעקוב אחר המחיר...)

חוברת זו עוסקת בענייני קרבן הפסח והיא מחולקת לשני חלקים:

חלק א' "בצאתי ממצרים"

חלק ב' "בשובי לירושלים"

חלק א' הנקרא **"בצאתי ממצרים"** ממחיש ומתאר את עבודת קרבן הפסח שנעשה עדיין שם בגלות מצרים וכל המסתעף... כפי שנקרא בלשון חז"ל:

"פסח מצרים"

ואילו חלק ב' הנקרא "בשובי לירושלים" ממחיש ומתאר את אותו קרבן פסח כיצד הוא נעשה בבית המקדש, שהוא נקרא בלשון חז"ל **"פסח דורות..."** לקיים את דברי המשנה בפסחים שדנה: "מה בין פסח מצרים לפסח דורות..." יתן ה' שבמהרה נזכה ל"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" אמן.

עקב שיקולי גניזה... החוברת הפעם יצאה מוקדם!! **ובמתכונת מצומצמת!!!** ולכן פונים אנו למפיצים היקרים די בכל אתר ואתר: נא לעדכן מראש כמה חוברות לשלוח... כדי שנדע כמה להדפיס... ואם שלחנו ונשאר לכם... נא להחזיר את החוברות בהקדם האפשרי כדי למנוע כמה שפחות גניזה... תודה מראש על השיתוף פעולה... ועל הכל... להזמנת כמות מרוכזת של חוברות: 052-7683095 (רק השבוע!)

נותרה כמות מצומצמת מהקונטרס

שמוזנים ומאת יום

ובו מאמרים בענייני ימי הפורים והמסתעף..

בפלא': 054844669

ניתן להשיג במוקדי המכירה כדלהלן:

ירושלים: מרכז הענין: רחוב נחמיה 10.
בית וגן רח' הרב פרנק 29 קומה ב'
0527171721
נווה יעקב - רובין 47 קומה ב'
0527682281. 31. המו"ג
ביתר עילית נגעה ב' אזור רמי לוי 0548450998

בני ברק: קבוץ גלויות 9
משמחת בוים רחוב השלושה 11.
0527171721 חזו"א 34 (פינת דסלר מוש' דריימוס)
בית שמש: יהוה הירדן 9 רמה ב', מוש' צוויבל.
אשדוד - 0504120311
אלעד - 0548418684
קרית ספר: מרומי שדה 3 052-7174781
ברכפלד - 0533109169 (כולל עטרת שלמה)
גריין פארק - 0527644795

אופקים: שפירא 0534112035
תניבות - 0548473542
צפון: חיפה: הדר, שכונת רחוב ביתר.
נווה שאנן: חניטה 81. מוש' זלושינסקי
רכסים: הורדים 4 א' מוש' קריעלר לתאם 058415410
ברמיאל - 0527136165 משמחת שטיימן.
צפת - 046970339
חדש!!! הדרה: 058-3265912 מוש' קדושי.

שאלת המיליון!!! שאלה שאין אחד מאיתנו שלא מתחבט בה...

מדובר בשאלה שאף פעם לא תרד מסדר היום... שאלה מאוד משמעותית בחיים... שצריך אחת ולתמיד לעשות בה סדר... ואני אגיד לך בכנות: כבר לא פעם ולא פעמיים שפתחתי את הסוגיה הכבדה הזו בגיליון זה!!! ותמיד עניתי איזה תשובה... אבל תמיד הדגשתי שזו תשובה חלקית... אבל הפעם א"ה ? ! ? נקווה שזו תהיה תשובה סופית אחת ולתמיד!!!

אבל!!! לא בשבוע זה אלא בשבוע הבא... בשבוע זה נתמקד בעיקר בהעמדת השאלה...

ובכן: השאלה המוכרת: ניקח לדוגמה את התאונה שהייתה באוטובוס לקרית ספר... כמובן שהתאונה הזו באה לעורר אותנו שנחזור בתשובה... ומי החושב שזה הגיע במקרה... אוי ואבוי... הרמב"ם (ריש הלכות תענית) כותב על זה דברים חריפים שזה מידת אכזריות ועל זה נאמר: ואם תלכו עמי בקרי. זאת אומרת: כל מה שזה קרה. זה בשביל לעורר אותנו...

אבל!!! לעומת זאת מי שהגיע לנחם בבתיים של ההורים השכולים... איזה מנגינה הוא שמע שם? ? הוא שמע יהודים שמדברים כמו יהודים... הכל לטובה. אנחנו לא מבינים חשבונות שמים!!! לא שואלים שאלות ולא מנסים להתחכם... מה שה' עושה אנחנו מקבלים באהבה...

סליחה: זו סתירה!!! אם הקב"ה עשה את זה בשביל לעורר אותנו... אז כאן לא צריך להגיד הכל לטובה... כאן זה לא נכון לומר אנחנו לא שואלים שאלות... אדרבה... כלל ישראל צריך כן לשאול שאלות: על מה עשה ה' ככה? מה חרי האף הגדול הזה? מה צריך להתעורר?

ואילו אם כן הכל לטובה ואנחנו לא שואלים שאלות... אז למה צריך להתעורר ולחזור בתשובה?? **וכמובן... את השאלה הזו אנחנו פוגשים באינספור וירואציות בחיים...**

בכל התמודדות ובכל קושי שיש בחיים... יש את האפשרות לקבל באהבה... בכל מאוּדך... בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו... ומצד שני: אדרבה!!! תעשה שיעורי בית ותסיק מסקנות אישיות- אבל אשמים אנחנו... למצא את החטא שעברנו שבגללו קרה מה שקרה... **זו שאלה שיהודי בן תורה אמיתי אמור להתחבט בה כמעט בכל צומת בחיים...**

עכשיו ככה: אני לא סתם מעורר את השאלה הזו דווקא עכשיו!!! כי תתפלא לשמוע... אבל איפה נמצאת ההסוגיה שמדבר על השאלה הזו? ? לא תאמין... **מגילת אסתר!!!** מי שמתבונן לאורך מגילת אסתר... זה כל הסוגיה של המגילה... זה כל הנושא שם...

ובכן: לא ניכנס יותר מידי לפרטים... אבל רק מלמעלה: כידוע: המסר העיקרי של מגילת אסתר הוא שיש כאן פזל של המון המון חלקיקים שנראים לא קשורים אחד לשני... ובסופו של תהליך מתברר שמסובב כל הסיבות סיבב גלגל את כל צירופי המקרים האלו שבחלקם היו נראים מאוד רעים... אבל בסופו של תהליך... שהכל הוביל לטוב גמור ומוחלט!! כלומר: בהתחלה אתה לא מבין למה אחשוורוש הורג את ושתי ולמה הוא לוקח את אסתר... ולמה המן עולה לגדולה ולמה הוא גוזר עליה על כל היהודים ולמה הוא שולח אגרות ולמה ולמה ולמה... והמון המון סימני שאלה?? ובסוף בסוף בסוף... אחרי שנסגר כל המעגל פתאום מתגלה שכל כל כל הסיפור הכל בשביל להוביל למחית עמלק ולישועת ישראל... ובשביל זה ושתי נהרגה כדי שאסתר תבא במקומה... והמן עולה לגדולה בשביל מרדכי (כדי שייאגור ממון לטובת מרדכי שיבא אחרי...) והמן רוצה להרוג את כל היהודים כדי שאח"כ הגזירה תתהפך עליו בעצמו ובשביל זה הוא עושה עץ גבוה למרדכי... בשביל שאח"כ הוא עצמו יתלה עליו... בקיצור: בסוף מה מתברר?? ? שכל צירופי המקרים של המגילה הכל הוביל לטוב גמור!!! שכמובן התגלה רק אחרי שנסגרו כל הקצוות! נכון שזה המסר של המגילה?? ?

נכון שזה כל הקונץ וזה כל העוקץ וזה כל העניין וזה כל הלב של ה"להודיע" של פורים?? ?

אבל!!! מה אעשה!!! שאם אתה תקבע איתי חברותא בישוב הדעת ונלמד יחד את המגילה פסוק פסוק נקודתית... פתאום אתה תשמע הסברים אחרים לגמרי... תלמידיו של רשב"י שואלים אותו: מפני מה נגזר על עם ישראל כליה?? ? נ... מה הוא עונה להם?? ? מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע!!! ואני עומד ושואל: רבש"ע: וכי זו הסיבה?? ? הרי מה שאני יודע זה שכל הסיבה שהם התחייבו כליה... זה רק בגלל שמסובב כל הסיבות רצה למחות את עמלק ולכן הוא גלגל גלגולים שעם ישראל יתחייבו כליה... ואח"כ הכל יתהפך על עמלק... ואילו רשב"י מתעקש לומר סיבה נקודתית... עם ישראל חטאו ולכן הגיע אליהם עונש...

נו... אז מה האמת?? ? תכל'ס... אם תשאל שאלה: למה נגזר על עם ישראל כליה?? ? מה תהיה התשובה הנכונה?? ? האם בגלל שהכל לטובה... ויש פה חשבונות שמים... ויום יבא ואנחנו נבין (כפי שבאמת קרה...)

או... או לא... או לנו כי חטאנו... נחזור בתשובה על שנהנינו מסעודתו של אותו רשע... הלאה... כידוע... ביום האחרון של המשתה קרה אסון ואחשוורוש הרג את ושתי... ואח"כ הוא התחרט על זה... נו... באמת למה זה קרה?? ? נו... למה?? ? פשוט מאוד למה- כי מסובב הסיבות רצה שאסתר המלכה תבא במקומה ועל ידיה יעשו ניסים לישראל... נכון?? ? אבל לא!!! חז"ל מסבירים נקודתית... שמצד ושתי הסיבה שהיא נהרגה זה בגלל שהיא העבירה את נשות ישראל... ומצד אחשוורוש הוא נענש בגלל שהוא התגאה והשתמש בכלי המקדש... רבש"ע: זה סתירה!!! הרי כל הסיבות הנקודתיות האלו הורסות את כל המסר העוצמתי של מגילת אסתר... הרי כל הרעיון של המגילה הוא שיש מסובב כל הסיבות שמגלגל גלגולים לטובתם של ישראל... וממילא הסיבה שושתי מתה זה בשביל להוביל מהלך שכולו טוב שיתגלה רק בעוד כמה שנים... ואם חז"ל מתעקשים בסיבות נקודתיות!! ולהסביר על מה אחשוורוש וושתי נענשו... אז כל

העוקף של המגילה מתפוגג... (תבין: אם רק זו הסיבה שזה קרה... אז למה כל מילה במגילה מעכבת?? ? באמת למה אם החסרת מילה אחת מהפרק הראשון של המגילה אני כבר צריך לחזור...? ? מה כ"כ נוגע אלי הזוג המרושע שחוטאים ונענשים ואני חייב עוד לדקדק בכל תיבה שמדברת על החטאים שעליהם הם נענשו...)

ואפשר עוד הרבה להאריך אבל אין כאן המקום... **עכ"פ מה שרואים כאן לאורך כל הדרך...** שנוכח!!! מצד אחד יש חשבון כללי... מה שנקרא הסיבוב הגדול... ומצד השני יש את החשבון הנקודתי... ואת השילוב המנצח ביניהם צריך אחת ולתמיד להבין!!!

עכשיו: אני מקווה שאתה מבין לבד מה הקשר בין מה שכתבתי עכשיו בייחס למגילה... לבין השאלה שעוררתי בתחילת המאמר... **כי זה בדיק אותנו הנושא!!!** כשיש תאונה קטלנית באוטובוס ואנחנו אומרים שהכל לטובה והכל חשבונות שמים ואנחנו לא מהרהרים אחרי רצונו יתב'... מה אנחנו אומרים בזה?? ? שיש פה את מסובב כל הסיבות שהוא מגלגל כל מיני מהלכים... שבאופן נקודתי זה נראה רע אבל אליבא דאמת הכל לטובה... מצד שני: אם צריכים להתעורר בגלל זה... זה אומר שיש כאן כן משהו נקודתי... שהקב"ה בא לעורר אותנו... בעזרת ה' בשבוע הבא נפתח נושא יסודי זה בהרחבה... ויהי נועם ה' עלינו...



לכל הרוחות ו... ו...!!! ו... והשדים!!!!

היום נדבר על שדים!!! כן... שדים ורוחות רעות... לא פחות ולא יותר...

נתחיל במשאל עם: מתי פעם אחרונה פגשת שד?? כמה שדים ראית בחיים שלך?? האם פעם נאבקת מול שד?? ואין ניצחת אותו? בעצם אין נראה להתעלם לגמרי מהמושג הזה א"א. כי שד זה מושג שמוזכר בגמ' המון פעמים... אז באמת מה קרה שבדורות האחרונים זהו... נעלמו כל השדים?? לאיפה הם נעלמו?? איפה כולם מתחבאים???

אז אני אסביר לך את הסיפור ואז פתאום תבין את הכל...

מה זה שד?? שד זו מציאות שכל כולה וירטואלית!!!
בדרך כלל מציאות ו-וירטואלי זה סתירה... אז זהו!!! שזה בדיוק הרעיון של שד... מצד אחד הוא מציאות!! אבל וירטואלי!!

אתה רוצה דוגמה קלאסית של שד שאנחנו מכירים אותו מקרוב??

אני מכיר יהודי אחד מיליון בקנה מידה... ששכב לו בבנק מאה מיליון דולר... ואל תשאל... יום אחד הייתה לו נפילה כלכלית רצינית וההון שלו ירד ממאה מיליון לארבעים מיליון... הבן אדם לא היה מסוגל להכיל את האסון הנוראי... והוא התמכר לאלכוהול וסמים ואיבד את שפיותו...

כעת יש לי שתי שאלות לשאול אותך: שאלה ראשונה: מאה מיליון דולר ששוכב אצל בן אדם בבנק... זה מציאות??? כן!! מציאות!! ועוד אין מציאות!!! הלוואי עלי כזו מציאות... כעת ניגש לשאלה השניה:

תגיד לי: מאה מיליון דולר ששוכב בבנק זה מציאות??? ממשית???

אם יש לי מאה מיליון דולר בחשבון... יש לי- בעצמי מה למש איתם?? בא נשאל ככה: האם יש לי נפקא מינה ממשית בין אם שוכב אצלי בבנק מאה מיליון או ארבעים מיליון? יש הבדל?? האם יש איזה עגבנייה או מיטה או ארון או חליפה או דירה או מה שזה יהיה שבמאה מיליון דולר כן הייתי יכול להשיג אותם ואילו בארבעים מיליון דולר אי אפשר?? אין!!! אין משהו כזה!!! זאת אומרת: ההבדל בין מאה מיליון דולר לארבעים מיליון... כמה שבמציאות ברור שזה הבדל עצום... אבל זה לא הבדל ממשית!!! זה הבדל נטו וירטואלי נטו לומד'ס... הנה לך דוגמה של מציאות-וירטואלית!!! אז מהיום תדע שלמציאות וירטואלית יש שם!!!! קוראים לזה שד!!!! והנה... תראה מה קרה לאותו אחד... היה לו מאה מיליון דולר- שד... את השד הזה הוא הכניס בתוך הכספת בבנק... ושמר עליו חזק חזק... כי כידוע... כולנו מפחדים משדים... וברגע שהשד הזה יצא מהכספת- ברגע שפתאום המאה מיליון יצאו איכשהו מהחשבון והצטמקו לארבעים מיליון... מה

כשאתה רואה שני קבוצות שרבים כל היום על השקפה... מה יש ביניהם?

שדים!!!! זה מה שיש ביניהם... נו... אני שואל אותך: היום אין שדים???

אווה... היום הכל זה שדים!!! הכל נהיה וירטואלי...

כעת נעבור ממש בקצרה לרבען של השד... בזוה"ק מובא שלשד יש אשה שקוראים לה ___ עדיף לא להגיד את השם... וגם היא אותו סיפור... גם היא וירטואלית... והיא מסתובבת בעולם ומזדווגת ושולטת על מי שנמצא בעצבות או מי שהעיניים שלו לא במקום... או שיש לו מחשבות לא טובות... ולא ניכנס כעת לנושא הזה... מה שבטוח... גם הגברת של השד... גם היא דימיון וירטואלי שיש לה אפשרות לחדור רק בצורה וירטואלית... היא נכנסת לנו בחלומות... בכל שטחי ההפקר הוירטואלי שיש לנו בחיים...

עכ"פ מה שכעת נוגע לעניינינו!! ש-פעם!!! פעם השד ואשתו... כל אחד היה מסתובב במקום אחר... לכל אחד היה ממלכה משלו... השד היה מתעסק עם אנשים שמנותקים מהמציאות מהמקום של גאווה או תאוות ממון או תאוות שלטון. או לחילופין פטפטת בהשקפה ולשון הרע... ואילו הרבען שלו הסתובבה בכל מיני התמודדויות אחרות שאכמ"ל. והנה... לאחר שנים רבות שבני הזוג האלו מסתובבים בעולם כמו הומלסים... מחוסרי בית... סו"ס הגיע זמנם לחנוך את משכן הקבע שלהם... וכיום המשפחה התאחדה. והשד ואשתו שניהם עברו להתגורר בבית פרטי משלהם... לבית הזה קוראים לא פחות ולא יותר:

הרשת האלחוטית!!!!!!

כן... זה משכנו הפרטי של מלך השדים... כאן גרים בכיף מלך השדים ואשתו... ואל תשאל... הם מכניסי אורחים מופלגים... הם פותחים את הדלת לרווחה שמי שרק רוצה שיבא ויצטרף למחול השדים...

וממילא אם בתחילת המאמר נשאלה השאלה: לאיפה נעלמו בדורנו כל השדים?? איפה הם מתחבאים?? אז הנה התשובה!!! היום יש להם בית... היום כל השדים נמצאים ברשת... ושם!! ברשת!!! הם קבלו אוטונומיה שלא היה להם אף פעם... אני רוצה שתבין: אחד הכללים של השדים זה שהם שולטים רק בדרך שהוא לא ספור ולא מנוי... מה הכוונה?? שד יכול לשלוט רק בדבר שהוא לא מגיע לידי ביטוי ממש בעולם הזה!!! אין לשד רשות לתפוס מקום בעולם הזה... הוא יכול רק להיתפס בדברים שהם לא ספורים... דברים שלא מגיעים לידי ביטוי ממש.

באינטרנט אתה יכול לנבור יום שלם ולצאת בידיים ריקות... זה מאפיין ברור של שד!!! באינטרנט אתה יכול להיכנס לתוך דרמה לא נורמלית... ועל כולם!!!! זה שד!!! שד לא יכול לגזול ממך שקל אחד ממשי מהכיס... אבל הוא יכול לקחת לך את כל החיים בצורה וירטואלית... להכניס אותך לסרט ולהוציא אותך מישבו של עולם... זה כן... זה הרשת!!!!

השדים נמצאים שם... ודרך שם הם מנהלים את כל העולם כולו!!!!

קרה?? תקף אותה השד!!!! הבן אדם לא היה מסוגל להכיל את האסון הוירטואלי שקרה לו והוא פשוט יצא מדעתו והתמכר לאלכוהול... מי תקף אותו?? שד!!! ולמה זה נקרא שתקף אותו שד?? כי כפי שסיכמנו... הרי לא קרה לו שום דבר ממשי. כי הרי אין שום הבדל ממשי בין מאה מיליון לארבעים מיליון... אז מה קרה? למה בכל זאת הוא יצא מדעתו?? כי תקף אותו שד!!!!

(אני רוצה שתבין: אני מכיר אברך שכל הונו הסתכם במאה אלף שקל... וקרה אסון והוא איבד את כל כספו... ויש לציין שלמרות שזה היה עצוב מאוד ומדאיג מאוד (ובאמת מדאיג כי באמת מה יהיה כאן...) בכל זאת הבן אדם לא יצא מדעתו... הוא לא התמכר לאלכוהול... אז למה דווקא המיליונר הזה הגיב כ"כ קשה, הרבה יותר מכל בן אדם נורמלי שאיבד את רוב רכושו?? והתשובה פשוטה: אדם שיש לו מאה אלף שח זה לא מציאות וירטואלית... אלא זו מציאות ממשית!! יש לי פה סכום כסף ממש שאני צריך אותו בשביל לחיות ממש... ואם ח"ו זה נאבד... אז כמה שזה עצוב ונוראי... אבל עדיין סו"ס אנחנו עומדים מול בעיה ממשית!!! וממילא בולעים את הגלולה המרה... ולא נותר אלא לתכנן את הצעדים הממשיים הבאים של היום שאחרי... אבל ברגע שיש לך עסק עם מציאות וירטואלית אז כשהוירטואלי נאבד לך... אין לך לזה פתרון ממש... אתה חייב לברוח לדימיון שגם הוא וירטואלי... לסמים... לאלכוהול... לניתוק מהמציאות... זה מה שנקרא "שתקפו שד".)

עד כאן דוגמה קלאסית של שד... אבל עזוב... הלכתי מידי רחוק... יש דוגמאות הרבה יותר פשוטות וקרובות אלינו משטח החיים...

אני מכיר שני יהודים שכל היום מתווכחים בהששששששששש... מי יותר גדול בתורה?? הרב שלי או הרב שלך?? למי יש יותר דעת תייררה?? והם מדברים על זה כבר חודשים ושנים... והם רבים על זה ונלחמים על זה... ואני עומד ושואל: תכל'ס... למאי נפקא מינה?? יש לזה השלכות בחיי היום יום?? יש איזשהו נפקא מינה בהלכה ביניהם... אולי משהו בטריפות... משהו... תביא איזה "מאי בינייהו"?? שום דבר!!!! אז מה כן??

לא... זה נפקא מינה להשקפה!!! כן... נכון... השקפה... אבל תכל'ס... גם מי שמשקיף לאיזשהו מקום הוא מחפש שמה איזה משהו... זה נוגע לו לאיזה משהו... אז תסביר לי אחת ולתמיד למאי נפקא מינה??

ומה אתה חושב... הם מנסים גם להכניס אותי למריבה הזו... והם רוצים שאני אכתוב על זה בעלון... ואני מוכן!!!! בבקשה... רק תסבירו לי לכל הרוחות והשדים... תסבירו לי איפה זה פוגש אותי ביום יום. בחיים הפרטיים שלי!!! מאי נפקא מינה בשבילי מי הרב... מי המנהיג... ומה דעתו בנושאים מאוד מסוימים ונקודתיים שלא פוגשים אותו בשום צומת בחיים... תענו לי... נישט!!! אין!!! אין תשובה!!! אני יושב ומחכה. ומדובר באנשים לא טפשים והם אמורים לענות והם לא מצליחים לענות לי על השאלה הכי מינימלית... נו... אז מה זה? זה שד!!! מציאות וירטואלית!!!!

זו מציאות...?? אוהו מציאות... יש רבבות יהודים שדשים בנושא הזה... ומוכנים להפוך את העולם על הויכוחים האלו... אז מציאות?? בטח שזה מציאות... אבל נטו וירטואלית!!! אני עדיין לא זכיתי להבין איפה זה נפ"מ בשבילי... למחלוקת שיש בינינו... קוראים לזה מחול שדים!!!!!!

לרשת...

אם אתה לא נכנס לרשת... אתה נקי משדים!!!!
אבל אם אתה כן נכנס לרשת... אתה מותקף
באינספור שדים... אינספור נתונים וירטואלים
שמגרשים את השלמה המלך החכם שבך...
ומשליכים את השכל שלך לסוף העולם... כן... לכל
אחד מאיתנו יש שכל! יש חכמה אלוקית שאמורה
לשבת על הכסא ולהנהיג אותנו!!! אבל מלך
השדים כל הזמן מנסה להעיף את החכמה
מהכסא... וכל חשיפה לקווי נייעס או לרשת
האלחוטית היא מורידה את שלמה המלך
מהכסא... והשליטה עליך ניתנת למלך השדים
שימשיך לחוג עליך כמחול שדים... אל תתן לו את
זה

ואיך??? איך מבריחים את השדים האלו???

בשביל זה לשלמה המלך היה תקופה קשה...
תקופה שבה הוא נזרק על ידי מלך השדים...
ובאותה תקופה הוא גם היה מלך!!! אבל על מה?
על מקלנו!!! שלמה המלך למד על בשרו את אחד
המסרים החשובים ביותר... בעיקר בשביל הדור
שלנו... שלמה המלך מלמד אותנו שאם יש לך
אופציה להיות **שלמה המלך שמוך רק על מקלנו!!!**
או להיות מלך השדים ולשבת על כסא של שלמה...
עדיף לך לבחור להיות מלך על מקל!!! **מה**
הכוונה??? **מה אמרתי פה במשפט הזה???**

הרי כן: כעת יש לי בחשבון בנק אלף שקל... אני
יכול ברגע אחד להכניס לעצמי לחשבון מליארד
דולר... אתה יודע איך? **בהיפנוחה!** יש לי מישהו
שיועד לעשות את זה... הוא יכול להכניס אותי
לאיזשהו בועה ולהכניס אותי לתוך איזה ענן...
שאני אדמיין שאני כעת מליארדר... וזה... מאותו
רגע אני באמת נהיה מליארדר... אני מחייך לכל
עבר ונהנה מהחיים...

נו... מה אתה אומר??? **מה עדיף???** אלף שקל
מוחשיים בחשבון!!! או מליארד דולר אבל
דמיוניים???

נראה לי שבסופו של דבר כולנו מסכימים עם
הפתגם: טוב תפוח אחד מיד ממאה תפוחים על
העץ!!! אני מעדיף אלף שקל בחשבון (אפילו
במינוס...) מאשר מליארד דולר מנותקים לגמרי
מהמציאות!!!

כשמלך השדים שולט על העולם... הוא נותן לך את כל
העולם בתוך הכף יד שלך... אבל בדימיון... בסרט...
במדיה... בתמונות... בנייתוק מהמציאות... לעומת זאת
עומד לפניך שלמה המלך והוא מולך בזה"כ על מקל!!!
אבל המקל הזה הוא אמיתי! מוחשי!!! מחובר
למציאות! נוקש על הארץ ולא מנותק ממנה!!! אומר
שלמה המלך: עדיף מקל ממשי אחד שנוגע בקרקע...
מאשר כל כדור הארץ בכף ידך אבל באויר... בדימיון...
וכלנו מסכימים איתנו!!! **אף אחד מאיתנו לא**
חושב אחרת!!! וכאן!!! במקום הזה אנחנו נמצאים
כעת... מלך השדים יושב כעת על כסא של שלמה... והוא
מוכן לתת לנו את כל העולם בתוך הכף יד... אבל
בדימיון... ומהעבר השני עומד לו שלמה המלך החכם
מכל אדם ואומר לך: בני... אל תתפתה!!! תהיה חכם...
אל תפול ברשת... בא איתי גם במחיר שתשאר מלך
מסכן וחכם עם מקל... רק אל תפול לי ברשת ודו"ק..

שיש לנו שפע עצום ובלתי נתפס... (תשאל את סבא
וסבתא שלך והם יתנו לך מושגים של צמצום וחסר שהיה פעם...)
אנחנו נמצאים היום בדור של "סעודת שלמה
בשעתו..." הכל נמצא בידיים שלנו... כל העולם כולו
נמצא בתוך כף יד של כל בן אדם... את זה אני לא צריך
לספר לך... **אבל!!! יש לזה מחיר!!!** כן... אנחנו נמצאים
בדורו של שלמה המלך... אבל צריך לדעת ש... שמי
יושב על הכסא של שלמה???

מלך השדים!!!! היום מי שולט בעולם?? מי מנהל את
סדר היום?? **המציאות הוירטואלית!!!!**

יש לי חבר שכל הזמן מקשיב לקווי הנייעס ולרדיו...
זה מדהים לראות איך שהוא כל הזמן חי בדרמה...
שמעת?? יש פילוג חדש בליכוד... ויש סיכוי לאיחוד
כוחות בעבודה... וראש הממשלה בחקירות או
בשימוע... ואל תשאל... יש עכשיו פיצוץ חדש בציבור
החרדי... שאי אפשר לדעת מה יהיה... והמצב לא
פשוט... וכל רגע יכול להיות מפץ שיטרוף את
הקלפים...

ובינינו... נכון **שבשבוע האחרון ממש** זה באמת דרמה
רצינית?? נכון **שעכשיו עכשיו...** ביומיים האחרונים
ממש יש באמת מפץ פוליטי שלא היה כבר שששנים...
ואי אפשר לדעת מי ילד יום???

נכון???? **נכון או לא נכון???** **נכון שבדיוק עכשיו זה**
דרמה שעוד לא הייתה?

אז זהו!!! שמה אעשה... שאת המשפטים האלו בדיוק
עם כל הדרמה שלהם אני שומע מאותו אחד כבר
חמש שנים... **הוא אף פעם לא דיבר אחרת!!!**
המציאות הוירטואלית לא מפספסת! היא תמיד
תיצור דרמות חדשות ותמיד הכל יהיה במפץ... ואל
תשאל. יש בזמן האחרות פוליטיקות רציניות ביותר...
ואאאל תשאל... זה לא פשוט בכלל וכו' וכו'... והעסק
כל הזמן חייב להיות רוחש... תוסס... תמיד זה השקט
שלפני הסערה... ותמיד מגיע המפץ האדיר שהולך
לשנות את כל הזירה הבינלאומית...

זה כח של המציאות הוירטואלית!!!! זה כח של מלך
השדים שיושב בדורנו ומתוורח לו על כסאו של שלמה
המלך!!! הוא מצליח לנצח על מחול השדים ולשגע
ולשלוט על כל העולם באמצעות **כלום כלום כלום**
כלום כלום כלום!!! הוא מצליח לשגע פילים ולהחריב
קהילות וליצור שסעים עמוקים בתוך כלל ישראל... על
מה? על פטפטת של השקפה! הוא מצליח לפרק
משפחות ולקרוע ילדים מבתים... על מה???

על אחרים וירטואלים!!! על טינופת וזוהמא וירטואלית...
על כלום... על אפס... כמובן שזה כבר יותר התפקיד
של הרבצען שלו... עכ"פ שניהם היום עובדים דרך
הכלי החזק ביותר בדורנו... הרשת!!! שזה היום
הכסא של שלמה!!!

זה הכח ששולט היום על כל העולם!!! ומי בראש??

מלך השדים!!!!
כן... זה לא הפעם הראשונה... זה כבר בפעם השנייה...
רק בפעם הראשונה זה היה מלך השדים שנלחם מול
שלמה המלך!!! וכולנו חיכינו מתי שלמה המלך יופיע
עם המקל יחזור למלכותו!!!
וכעת זה הרשת האלחוטית מול פעמי משיח... וכולנו
מחכים מתי משיח צדקנו יופיע עני ורוכב על חמור
ויחזיר את המלכות... ויגרש את השד הזה שמהלך
עלינו אימים... אז אם פחדת משדים ורוחות רעות...
אתה יכול להיות רגוע... היום כל השדים נכנסו

כן... **היום זה לא סוד שהרשת הוירטואלית**
השתלטה על כל העולם!!!!!!

וכעת אני אגלה לך סוד כמוסי:

זו הפעם **השניה** שזה קורה בעולם- (שהוירטואלי
השתלט על העולם...)

כי אתה יודע מה הייתה הפעם **הראשונה**
שהמציאות הוירטואלית שלטה על כל בעולם??
עיון מסכת גיטין פרק מי שאחזו... ושם יש סיפור
ארוך ומסתורי על שלמה המלך שהוא היה מלך על
כל העולם... ויום אחד הגיע מלך השדים וזרק את
שלמה המלך מכסאו... והתיישב במקומו של
שלמה... ובמשך חצי שנה מלך השדים-- הוא זה
שמלך על כל העולם במקום שלמה המלך... **מה**

כתוב בסיפור הזה???

מה העומק שעומד מאחורי המעשה המסתורי הזה
שמובא בגמ'???

אז בקצרה: שלמה המלך היה החכם מכל אדם!!
המשמעות הפשוטה של חכמה הוא **חיבור והכרה**
גמורה במציאות הממשית כמות שהיא!!! והיות
ושלמה המלך ייצג את החיבור למציאות
האמיתית... הרי הניגוד הכי גדול וקיצוני שלו היה
מלך השדים... (שכל עניינו הוא אנטי ממשי... כולו
וירטואלי...) ולכן כשהנביא רוצה לבטא עד היכן
הגיעה חכמתו ומלכותו הבלתי מעורערת של
שלמה המלך... מה כתוב: "וישב שלמה על כסא
ה'", אומר רש"י: מה זה כסא ה'?? **שהוא היה מלך**
גם על השדים!!!!!!

מה הכוונה?? לשלמה המלך הייתה כזו חכמה
עצומה וכזה היקף של לב רחב... שכל המידע
האינסופי שיש לנו היום דרך האינטרנט... הרי כל
זה היה נמצא בתוך כף ידו של שלמה המלך... זה
יצא לו מהשרוול... שלמה המלך היה יכול להגיע
לאיזה אתר שהוא רוצה... ולבחוש ולנבור איפה
שרק מתחשק לו... **אבל!!! שלמה המלך היה**
חכם!!! והוא ידע והבין את מה שהעולם מתחיל
להבין לאט לאט בדרך הקשה!! הוא הבין שכל
המידע הוירטואלי הזה **הוא שד!!!!!!** ומחול שדים
זה דבר מסוכן... תחליט: או שלא יהיה לך קשר עם
שדים... לא לטוב ולא למוטב... או שאם יש לך כבר
גגע עם שדים... אז אתה חייב **למלוך עליהם!**
אתה צריך לשלוט עליהם ושלא הם ישלטו עליך...
(על משקל אותו מיליונר... אם הוא לא היה מיליונר... בסדר...
אין לך שום דבר וירטואלי... אבל ברגע שנהיית מיליונר וכבר יש
לך סכומים בקנה מידה וירטואלי... כאן אסור לך שהם יעבירו
אותך על דעתך... לא יתכן שאתה תאבד את שפיות דעתך
מסכום וירטואלי שנאבד לך...) שלמה המלך תפס את
מלך השדים וקשר אותו חזק חזק!!! **הוא חסם את**
עצמו בכח!!! והכריח את עצמו שלא להתעניין
ולא ליצור שום קשר ומידע לא נצרך עם תכנים
וירטואלים שלא מובילים אותו לשום מקום...

בשביל זה שלמה המלך היה חכם זה היה
פסגת חכמתו!!!!

אתה שומע?? פסגת חכמתו של שלמה המלך
הייתה שהיה לו את מעגל האפשרויות
הוירטואליות הבלתי מוגבלות שיש בדורנו... והוא
היה מולך עליהם ולא הם היו שולטים עליו!!! הוא
היה המוביל ולא מובל!!!

עד שיום אחד קרה מה שקרה... ומלך השדים זרק
את שלמה ומלך במקומו **זה בדיוק!! אבל בדיוק**
מה שקורה היום!!!!!! היום אנחנו נמצאים בדור

ביום ששי הקרוב יערך הטיש המרכזי של נשיא ישראל... איש בל יעדר...

היום יום חמישי כ"ט אדר א"י... השעה כעת שתיים בצהריים... כמידי חודש אמא הצדקנית הזעקה להתנדב למטבח של חצר בית יעזק להכין כיבוד לכל העדים שיתכן והם יגיעו במשך הלילה ששי הקרוב...

כן... מידי ערב ראש חודש יש פה תכונה בחצר בית יעזק... המטבח נכנס לטורבו... אי אפשר לדעת עד הרגע האחרון מה הולך להיות בלילה הקרוב... (יש אמנם תמיד השערות חלקיות מה הולך להיות... אבל א"א לבנות על זה) עכ"פ אם תהיה היום ראות טובה בשקיעה... והאופק יהיה נקי... ויהיה אפשרות לראות את הלבנה כמה דקות אחרי השקיעה... אז הנה!!! זה אומר שבלייל ששי הקרוב אני הולך לפגוש את הבן דוד שלי היקר יוחנן... שהוא לומד בישיבת רבי עקיבא ושומע ממנו שיעורים... ואילו אני שומע שיעורים מרבי שמעון בן גמליאל ויש בינינו סיכום שמידי ערב ראש חודש הוא והחברותא שלו עושים כל מאמץ כדי לראות את הלבנה... ואז הם עושים משמר של הליכה ועולים כל הלילה לירושלים... בדרך הם משננים וגורסים את כל המימרות שהם קיבלו בחודש האחרון מרבי עקיבא... ואז הם מגיעים לכאן להעיד עדות החודש!!! והיות והם עדיין לא כ"כ מוכרים לבית דין... אז אני והחברותא שלי שמכירים אותם מגיעים בתור עדים שמעידים עליהם עדות אופי...

ואז מידי ראש חודש נפגשים פה בחצר בית יעזק מול השולחנות הערוכים של בית יעזק... ואז אנחנו מתחילים "להחליף דולרים" (או במושגים נשיים "מחליפים מתכונים") הם מעדכנים אותנו בחידושים הבני ברוקים... איזה חידושים הסעירו את עולם התורה בשיעורים הכלליים של ר"ע בחודש האחרון... ואילו אנחנו מעדכנים אותם בהתפתחויות שנתחדשו בחודש האחרון בלשכת הגזית וההכרעות האחרונות שהראש ישיבה שלנו רשב"ג הכריע בחודש האחרון... **זה המפגש החודשי שלנו!!! אבל!!! כמובן שכל זה רק אם ראו את הלבנה.** אבל קח בחשבון שפעם ככה ופעם ככה... הרבה פעמים לא רואים את הלבנה ביום... או שהיא מכוסה בעננים... ואז לא מגיעים עדים... ואז הפסדנו את המפגש המתוק שכל החודש אנחנו מחכים לו בכליון עיניים ואז אנחנו נאלצים להתאזר בסבלנות לר"ח הבא... עכ"פ הנה... הגיעה השקיעה בירושלים... אבל לצערנו לא הייתה ראות טובה ולא ראו כלום... לכן בשלב זה אין עדיין קצה חוט... א"א לדעת מה הולך להיות במשך הלילה הקרוב... יתכן שבאמצע הלילה פתאום יגיעו לכאן אלפי עדים... (בפרט שהפעם ר"ח יוצא בליל ששי... ואם בישיבות אין שיעורים ביום ששי... אז יכול להיות פה פתאום הצפה של רבבות בחורים בני ברוקים שיגיעו לירושלים להעיד עדות החודש... בפרט שזה ראש חודש אדר... ומשמיעין על השקלים... ושבת הפסקה ואל תשאל...) אז אני והחברותא שלי כבר התחלנו את המשמר ליל ששי כאן בבית יעזק... אנו נשב ונלמד ובמשך הלילה נראה מה ההתפתחויות... לפעמים בשעה 4.00 לפנות בוקר פתאום מגיעים לך בחורי ישיבות מבית שמש... ולפעמים ב-6.00 בבוקר פתאום מופיעים לך חסידי גור שהגיעו מקרית גת הרחוקה... ששם כן ראו את הלבנה...

ישבנו שם אני והחברותא וגרסנו את כל דיבורא דחסאת בתורת כהנים ושוב חזרנו שוב על כל ה"ח גזירות שגזרו בו ביום שמחוק סאה... וגם על כל התקנות של מפני תיקון העולם של רבן גמליאל הזקן... הגיע שלוש בלילה ואף אחד לא מגיע... (לבתיים אמא שלי במטבח... הכינה לנו עוגה משלה והגישה לנו... סו"ס הם חצי משועממות שמה במטבח... כי אם עד עכשיו אף אחד לא הגיע... כבר מסתמן שבאמת החודש הזה יהיה ככל הנראה מעובר...)

עכ"פ באמצע הלילה הגיע מידע מאזור אשתאל ששם דווקא לא היה ראות מצויינת ובכל זאת לא ראו את הלבנה... אז ככל הנראה היום זה כבר לא יהיה ר"ח... אמא וכל מתנדבות המטבח של חצר בית יעזק יצאו כל אחת... אשה לביתה... סו"ס ליל ששי היום... וגם להם יש בית וגם הם צריכות להכין חלות לשבת... (הם כמובן סיכמו ביניהם שאם יהיו חדשות שיבואו מיד להזעיק אותם...) הבוקר הגיע... ועדיין כל זמן שלא הגיע חצות היום עדיין יכול להיות הפתעות!!! בבית המקדש עדיין נמצאים בעמדת זינוק... גם הלוויים נמצאים בעמדת היכון... והנה... הגיע חצות ואין שמחה כהתרת הספקות!!! זהו!!! היום כבר סופית לא יהיה ראש חודש!!! אבל!!! מה שכן... היום בלילה בטוח ראש חודש...

--הגיע שלוש אחרי צהריים... עוד שעתיים כניסת שבת... לפתע... רבבות אלפי ישראל יוצאים מהבתים לבושים בגדי שבת... כולם הולכים לכיוון חצר בית יעזק... המונים המונים... מה יש??? **עכשיו יש טישים!!!!** כן... תתפלל לשמוע... בערך פעם בחודשיים נשיא ישראל **עושה טישים!!!** (כל ראש חודש מעובר יש טישים!!! תזכור כלל: כשש יום אחד ר"ח אז **אין טישים**... אבל כשש שני ימים ראש חודש... אז באחרי הצהריים שבין היום הראשון ליום השני יש טישים... ברור??) אבל זה לא סתם טישים... זה טישים מיוחד מאוד... במעמד כל הסנהדרין ובמעמד שבעת טובי העיר של ירושלים... וכל גדולי ישראל... בקיצור: יש במה ענקית... וזה טישים מאוד יחודי... המון שמחה נשפכת שם... שירים... ריקודים... נשיא ישראל מרעיף על כלל ישראל כאלו ברכות שאתה לא מוצא כאלו ברכות בשום מאורע אחר... השולחן הטהור מתחיל אחרי צהריים של ערב ראש חודש ונמשך **לתוך ליל ראש חודש** (הפעם... זה יוצא ליל שבת... מסתמא פורס מפה ומקדש...) וזה עקרוני!!! לא סתם הטיש נערך דווקא בשעה הזו!!! כי היות והחודש מתעבר... אז חכמים רוצים לפרסם שר"ח נדחה ביום לכן כולם מגיעים כעת!!! כשהם עדיין ערב ראש חודש!!! כדי שהרגעים הגדולים של שקיעת החמה שאז זה ראיית הלבנה בחידושה... שזה יהיה לעיני כל ישראל... כן... הרגעים האלו שמתחדשת עברת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה זה הרגעים מאוד נעלים... **ואז!!! כשמתסיימת הסעודה... ומגיע ברהמ"ז**... כעת מגיע הרגע של **הקידוש!!! קידוש הראש חודש!!!** יש ברכה מיוחדת לעיבור החודש... רשב"ג מקבל כוס של ברכה והוא מזמן על הכוס... ומברך ברהמ"ז... ואחרי ברהמ"ז... אז יש ברכה מיוחדת... תקשיב למילים... (עיין מסכת סופרים פ"ט) דבר ראשון: **ברוך אתה ה'... בורא פרי הגפן, ברוך אתה ה'... אשר עננבלה גידל דורשים, הורס ולימדם זמני חדשים, טיפס ירח, כילל לבנה, מינה נבונים סודרי עמים, פילם לוריני קרבי רגעים, שסם תיקן אותות ומועדים, דכתיב 'עשה ירח למועדים שמץ ידע מנאו', ואומר, 'כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני נאום ה' כן יעמוד זרעכם ושמכם', ברוך אתה ה' מקדש ישראל ורשאי חדשים, כעת כל העם עונים אמן... ואז שוב חוזר נשיא ישראל ומתחיל לברך... 'הווד לה' כי טוב כהיום הזה, כירושלים שאינם פשים ושמחים כולנו במקום, אליהו הנביא כמהרה יבא אלכינו, המלך המשיה ימחה בימינו, שימחה את הימים כשנים ככניין בית המקדש, ירכו שמחות, ויענו העם ויאמרו אמן, ירכו פטרות טובות בישראל, ירכו ימים טובים בישראל, ירכו תלמידי תורה בישראל, וכל קהל האלפים עונים אמן... נו... אתם האשכנזים... תענו כבר אמן... תבין: הספרדים כבר מכירים את הסגנון הזה... הם מכירים את זה מההבדלה ובאופן כללי הם יודעים לברך עם כל הלב וגם לענות אמן על ברכות עם כל הלב... אבל האשכנזים האלו שיהיו בריאים... אלה יבשנים אלה... (אל תקח ללב... זה בניחוח של משכנס אדר) אבל חכה... לא גמרנו... **מקדש החמש, מקדש כראש חדש, מקדש זמנא, מקדש בעיבורו, מקדש כתורה, מקדש כהלכה, מקדש כמתונים, מקדש כעליונים, מקדש ככרץ ישראל, מקדש ככיוון, מקדש כירושלים, מקדש ככל מקומות ישראל, מקדש כפי רכותינו, מקדש כבית הוועד**, כאן אני כבר לא יודע מה אומרים... אולי על כל קטע שהוא אומר מקדש כולם עונים אחרי מקדש מקדש... (אולי "שמים") הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, וכולם כרוכים על כל כרכה ותהלה לומים, הודו לה' כי טוב, אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלקיו... אשרי המחכה ויגיע...**

להידודי:

א. "שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם היה מנייה תפילין", וקשה: איך מותר לכהן ללבוש תפילין יחד עם בגדי כהונה, הא כיון דקיי"ל: "המוצא תפילין ברשות הרבים מביאן זוג זוג" ואין בזה משום טלטול ד' אמות ברשות הרבים כיון דחשיב מלבוש, ואם תפילין חשיבי מלבוש, ה"ל מרובה מגדים, לכהן הדיוט חמשב מגדים, ולכה"ג תשעה מגדים, (ולא תיבוא שאני תפילין דלא חשיב מלבוש אלא תכשיט, דהא חושן נמי חשיב תכשיט ונמנה כאחד מה' מגדים) וצ"ע.

ב. קי"ל השהיט קדשים בחוץ, אינו חייב א"כ ראוי להקריבו באוהל מועד, (למעוטי אי שהט קודם פתיחת דלתות ההיכל או ששהיט פסולי המוקדשין) צ"ע: ביום א' בניסן, שהוא יום שבו הקימו והנכו את המשכן, מאיזה שעה היה חשיב אוהל מועד בגדר "ראוי"? האם משעה שזרק את הדם על מזבח העולה? או משעה שהקטיר את החלבים? או לא כך ולא כך, אלא משעה שירדה האש מן השמים (שזה היה אחר גמר כל העבודות)?

--

כל הנוגע במזבח יקרשי!:

כל הנוגע! מספיק לגעת... קרבן שרק נגע במזבח... כבר קיי"ל:

אם עלו לא ירדו!!! בחור ישיבה שבא לישיבה מתוך רצון טהור לעבוד את ה'. הוא עלה במעלות ה'. רק נגע במזבח! הרי אפילו הוא פסול קיי"ל: אם עלו לא ירדו!!

גם אם יש לו חסונות... גם אם יש לו מחשבות זרות... אסור לנו לדחות אותו באמת הבנין... לא זורקים אותו...

אבל לא תמיד!!!

לרבי שמעון יש כלל אחד ברזל שעליו הוא לא מותר בשום אופן:

כל פיסולו בקודש הקודש מקבלו

אין פיסולו בקודש אין הקודש מקבלו!!!

מתי אם עלו לא ירדו??? מתי מי שדבק בתורה... אפילו שהוא פסול אנחנו מקבלים אותו...?? רק בתנאי שהפסולים והטעויות שלו הגיעו מתוך הבית מדרש... אבל אם זה מבחוץ... אז החוזה! תשאר בחוץ...

אל דאגה בחור יקר... יתכן ומסתמא יש לך כל מיני טעויות בעבודת ה'... מחשבת שינוי השם... שינוי המקום... שינוי בעלים... ההכרח לא יגונה... אין אדם עומד על דברי תורה א"כ נכשל בהם... יש כל מיני טעויות בדרך העבודה וזה נורמלי... תהיה רגוע... גם אם טעית... גם אם לא עלו לבעלים לשם חובה... **אבל הקודש מקבלו!!!** קב"ה חדי בפלפולא דאורייתא אפילו שאינו אמת!!!

אבל אם הטעויות מגיעות מהרחוב... כאן אין חכמות... אי אפשר לדלג על זה... אתה מחוייב לנקות את הראש... הזאת שלושה ושבעה... אתה מחוייב לטהר את עצמך במימי הדעת... תזרוק את כל השטויות ורק אח"כ תתקרב למזבח... ואז יש ביטוח משלים שכל הנוגע במזבח יקדש...

הפעם נדבר על שבת נפתי ליי!!

כן... החדש האחרון בשנה מכוון כנגד השבת האחרון... שבת נפתלי... ואם אתה זוכר... בגילוי זה הוקדשו מאמרים כבר לכל אחד מהשבתים (ובים מן הימים אולי יצא על זה חיבור מילוקס). וכעת נותר לנו רק שבת נפתלי (וגם שבת גד בהזדמנות) ובכן: **מה זה שבת נפתלי? מה המשבצת היחודית שלו בעבודת ה'???** ומעניין... אולי יתברר שאני שייך לשבת נפתלי... אולי כעת אני אצליח אחת ולתמיד למקם את עצמי... אולי אני אמצא את המשבצת של האישיות שלי... איפה אני ממוקם באבני החושן...

אז לפני שנתחיל: דבר אחד אני יכול להגיד לך: מי ששיך לשבת נפתלי לא קורא את העלון שלי!!! נפתלי ו-אז נדברו זה לא הולך ביחד!!!!

כך שמי שהמאמר הזה מדבר עלי... צריך נס שזה יגיע אלי...

ובכן: נפתלי נקרא **"אילה שלוחה"**!!!! כבר מאז שהיינו ילדים ראינו בזכוכיות המקושטות בשבית הכנסת... ש... היה הסמל של שבת נפתלי?? צבי כזה של דואר ישראל שרץ מהר... זה המידע היחיד שאנו יודעים על נפתלי... **אז כעת אני אוסיף לך רק עוד מידע אחד נוסף**... שבמדורש רבה בפרשת הנישיאם... כשמיגיעים לקרבנות של נשיא שבת נפתלי... מה כל הנושא שם??? **כיבוד אביו!** נפתלי התייחד בכיבוד אביו! וממילא כל הקרבנות שלו סובבים סביב אבא- יעקב אבינו... כי נפתלי כל הזמן עוסק בלכבד את אבא... ממילא גם כשהוא מקריב קרבנות... הרי הכל מסתובב סביב אבא... מה אבא היה עושה... מה אבא היה אומר... **אז מעכשיו יש לנו כבר שני נתונים אודות נפתלי...**

דבר ראשון: נפתלי **שליח טוב**... דבר שני: נפתלי **מכבד את אביו**...

כעת צריך להבין: מה העומק והמכנה המשותף שעומד מאחורי שני הנתונים היחידים האלו?? **ומה באמת הההנקה של שבת נפתלי???**

ובכן: המאפיין של נפתלי בשפה המוכרת של היום... קוראים לזה במילה אחת: **ש מ ר ו נ ת ! ! !** נפתלי אילה **שלוחה**!! נפתלי מתייחד ב**שליחות שלו**!! נפתלי הוא **שליח טוב**!! מה זה שליח טוב?

זה **שליח שועשה שליחות**!! לא נוגע ולא משנה בכהוא זה מהשליחות שלו... אם מסרו בידיים שלו מעטפה... הוא מעביר אותה כמות שהיא... בלי לשלוח יד וברי להשאיר טביעות אצבעות וברי לשנות אפילו כמלא נימה... זה **שליח טוב**--- **וזה נפתלי**!! שנים עשר שבטים עומדים סביב מטתו של ישראל סבא... והוא מפקיד בידיים שלהם **את הדרך**!! **דרך ישראל סבא**... וכל שבת מקבל תפקיד... אתה ראובן-ך אתה **אחרא** שכולם ילכו בדרך... אתה שמעון תעמוד בעמדת זינוק **קנאת** ואל תאפשר לאף אחד לטות מהדרך... ואתה לוי **תתווה** את הדרך... ואתה יהודה תייצג את מי שחוזר **ושב** לדרך... אבל עדיין... מי ישמור **שלא יא דו** את הדרך?

כן. ראובן ושמעון ולוי דואגים **שילכו בדרך**... אבל מי אמר **שזו הדרך** שעליה דיברתי??? יששכר ישב **וילמד תורה**... וזבולון **יחזיק תורה**... אבל עדיין מי אמר בכלל שזו!!! שזו התורה???

אולי במשך השנים איבדו את הכיוון...

זו המשבצת של נפתלי!!! בשביל זה נפתלי הוא שליח לשמר את הדרך המסורה לנו מישראל סבא!! עם ישראל עומדים למרגלות הר סיני... ואחת המשימות הכבדות ביותר שהקב"ה מטיל עלינו תדעו לכם!!! אתם כעת מקבלים את התורה... ואת התורה הזו כמות שהיא!!!!!! אתם צריכים לדאוג שהיא תעבור **בדיוק כמות שהיא**... ללא שינוי בקוצו של יוד ותגיע עד דור התשע"ט... **וזאת התורה לא תהא מוחלפת!!** מישוהו יכול ליטול על עצמו כזו משימה???? **בשביל זה יש את נפתלי!!** נפתלי... כל מהותו ותפקידו הוא להתמקד בעצם קבלת **השליחות** להעביר את התורה כמות שהיא עד דור האחרון!!!! מה שנקרא בלשונו **"מעתיק השמועה"**

נפתלי לא אוהב חידושים והוא מסתייג משינויים... כי נפתלי הוא **שליח**!!! הוא עוסק בלכבד את אבא!!! לכבד את הדרך שהוא היתווה בלי להתערב ולא לשנות בכהוא זה מהדרך האוטנטית שאבא העביר לו...

--- חידה: איזה שם היו יותר תלמידי חכמים? האם **ליששכר** או **לנפתלי**?

לכאורה לפוט שלשבת יששכר!!! כולנו יודעים שבשבת יששכר הוא השבת שמייצג את התורה!! **אבל תתפלש לשמעו שלא!!** בדברי הימים (דה"י א' י"ב) מבואר להדיא שלשבת נפתלי היו אלף ראשי סנהדראות ואילו לשבת יששכר היו רק מאתיים ראשי סנהדראות (והמדרש בשר השיים ח' מוציא מה שמי שלומד תורה שלא במקומו נוטל שכר אלף ואכמ"ל) **וזה מאוד תמונה!** כי אם באמת לשבת נפתלי היו יותר תלמידי חכמים... אז איפה הם? למה אף פעם לא שמענו עליהם? למה תמיד ידענו שיששכר ויששכר ורק יששכר הוא הכותבת לשאלות והם היודעי בינה לעיתים... ואילו שבת נפתלי? אף פעם לא שמענו משהו מיוחד שהם מתייחדים בתורה יותר מכל שבת אחר... **נו... באמת מה הפשט בזה???**

הביאור בזה הוא כך:

יששכר הוא בעל **מחדש**... הוא בעל רוח הקודש... שואלים אותו שאלות ויש לו תשובות **מפתיעות**... יש לי **חידושים גדולים**... אתה נכנס לאוצר הספרים וכל ספרי השות"ים וכל **החידושים**... הכל מגיע מהדפוס של מועצה אזורית יששכר... כל ה"גדיל תורה **ויאדיר**" זה תעשייה פרטית של יששכר... יששכר יודע **בינה** לעיתים! הוא כתב **עץ** של תורה... עדכני... מחדש... אבל נפתלי? **אוצר אין מטעם חידושים!** אדרבה נפתלי בורח מחידושים!! נפתלי נצמד לסוגיה האומר רק את החידושים שאבא כבר אמר... (רבי אליעזר בן הורקנוס הוא דוגמא של נפתלי... אול התלמיד חכם הכי גדולו שתי ורעותיו שני גלילי תורה... אבל הוא לא יאמר דבר שהוא לא שמע מפי רבו!!! אתה לא תצליח להוציא ממנו חידוש שהוא לא שמע איש מפי איש עד משה מסני... לעומת זאת רבי אלעזר בן ערך הוא בחינת יששכר... שרק פותח את פיו נעשה כמעין המתגבר ומנהיג עיני חכמים בהלכה)... ממילא אל תתפלש שאם תגיע לאוצר הספרים... אתה תראה מדף שלם של ספרי חידושים ממרן ר' חיים קנייבסקי שליט"א... ועוד מדף שלם של ספרים ממרן יביע אומר זיע"א... ואז אתה תשאל: איפה הספרים הרבים שכתב מרן הרב אלישיב זיע"א ועוד רשימה ארוכה של גדולי עולם וענפי הדורות שכולנו מזכירים אותם ברטט של קדושה... אבל הם כמעט לא השאירו ספרים באוצר הספרים היהודי... ובפרט כשמדובר באדמורי"ם קדושי עליון ומצוקי ארץ זיע"א שלא ראינו שהם כתבו משהו... כן... כשהייתי בחור צעיר זה מאוד בלבב אותי!!! כל פעם שסיפרו לי על אדם שהיה גדול בתורה ובחסידות... מיד רצתי לחפש איפה הוא באוצר הספרים... כן... אם הוא אדם כ"כ גדול... אז בטח יש לו הרבה חידושים... אז איפה הם...?? למה אין "תורה" שלו בכתובים??

אז זהו!!!! שאוצר הספרים הוא לא תמיד אמת מידה! ולמה לא??? **כי זה שני שבטים שונים בעם ישראל!!!!** יששכר הוא בעל מחדש!! הוא יודע בינה לעיתים... לתרגם את בינת התורה ל---עיתים!! לפי העת! וממילא הוא כל הזמן נמצא במצב של חידוש... כי העיתים כל הזמן משתנים... **לעומת זאת נפתלי???** בשעה שיששכר כותב עוד תשובה הלכתית

בענייני המד מים הדיגיטלי החדש... באותה שעה נפתלי נצמד לדף גמרא ומדייק בלשון של רש"י ותוס'... באותה שעה שהמשפיע שליט"א משבט יששכר יש לו את הבינה לדבר בשפת העת ולדעת איך לתפוס את הציבור ולרתק אותו ולהלהיב אותם בסגנון חדש ועדכני... באותה שעה אלה תכנס לטיש של הרבה שליט"א... אל תצפה לחידושים... הרבה חוזר כמעט מילה במילה של מה שאבא שלו- הרבה זצוק"ל אמר בשבת זו עם טיפ טיפה הוספות... אל תצפה שהרבה שליט"א יהיה מהפכן ומקורי... ואל תצפה שה'תורה' שהוא אומר בטיש... תהיה שיחה מרתקת כמו שהמשפיע שליט"א מצליח לרתק אותך... **למה לא??** כי הרבה שליט"א ברוב הפעמים נמצא (בין הייתר) במשבצת של נפתלי!!!! התפקיד שלו בתור רבה זה להיות **ממלא מקום אבותיו** והוא יושב כאן **בתחושת שליחות!!!!** הוא כעת משתדל להמשיך ולהעביר את הדרך שהנחילו אבותיו הקדושים... וממילא כל ההנהגה שלו היא אנטי חידושי!!!! אנטי מהפכנות!!!! כמוכן שמטיד יש יוצא מן הכלל... וגם נפתלי לפעמים נאלץ לחדש ולשנות.)

--- **ואת ההבדל הזה רואים לאורך כל הדרך ביידישקייט!!!!** וכשמבינים את זה... זה עושה סדר בראש ונותן תשובות להמון שאלות וחילוקי דעות וסגנונות מגוונים בין גדולי ישראל... קח את הדוגמא המוכרת ביותר...

היו לנו שני גדולי עולם: מרן החזון איש!! ומרן הבריסקער רובי!

מרן החזון איש מייצג את יששכר... כל כולו היה חידושי! בכל נושא ובכל עניין יש את **דעתו של מרן החזון איש**... אל תצפה מהחזו"א יש ישיין לך בכל מחיר מקורות ויביא לך סימוכין לדבריו... כי הוא היה חזו"א!!! עם הכתפיים הרחבות שלו!! היה לו דעת תורה... והוא היה יודע בינה לעיתים... ואם הוא הסתכל על אתרוג והחליט שהאתרוג הזה הוא הפרי עץ הדד שעליו דיברה תורה!!! אז זהו! מכאן ואילך יש לנו אתרוג זן חזו"א... אלא שאז מגיע הירושלמי השמרן... זה שגר במאה שערים... והוא אנטי ציוני **לא ממוקם** של קנאות אלא ממוקם של **שמרנות!!!!** (המשפט האחרון הוא די עמוק ומדויק... תחזור עליו שוב... יש **קנאות** ויש **שמרנות**... זה שני שבטים שונים... אמנם שניהם נפגשים במאה שערים ושניהם לוקחים עשר צעדים אחורה בכל נושא... אבל עדיין זה **שמעון**- הקנאי וזה **נפתלי**- השמרן... לא נאל לערבב ביניהם... אצל כל אחד זה מגיע ממוקם שונה לגמרי בעבודת ה' ואכמ"ל)... ובכן הירושלמי מגיע לשוק אתרוגים... ואומרים לו: מה ממוקם שונה לגמרי בעבודת ה' ואכמ"ל!!!

הוא כועס... מה זה זן חזו"א?? אני רוצה אתרוג מיוחס שיש לנו קבלה עד משה רבינו... אה... אם ככה... תלך לבריסקער רובי!!! כשאתה מגיע לבריסקער רוב... כאן אין **זו בריסק**!! כי הבריסקער רוב נצמד לאתרוג שאבא שלו נטל... ואבא שלו לסבא שלו עד הגאון ועד משה רבינו... אתה אף פעם לא תיכול בהלכה **מה דעת** הבריסקער רוב... (בענייני השעה כמוכן שכן... אבל לא בהלכה) אתה יכול אולי שמעו מעשה או עדות מוסמכת מהבריסקער רוב שמעיד שכל אחד של אבא שלו עשה... כי הבריסקער רוב מייצג את נפתלי!! איילה שלוחה!! אצל בריסק לא אוהבים חידושים... אדרבה... רק להיצמד למה שקיבלו מרבותינו... לעומת זאת אצל החזון איש... אין לך פינה ואבן בתורה שמרן החזו"א לא הפך בה וחדש בה... הנה לך דוגמא של הבדל בין נפתלי ל---יששכר!!!!

עוד אחד מההבדלים הבולטים ביותר נפתלי לשאר השבטים...

אצל נפתלי יש ערך קדוש מאוד לנושא של מנהגים!!!! או יותר נכון: לנפתלי יש התייחסות מאוד גדולה **למה שקבלו מרבותינו בבית המדרש הישן!!!** נפתלי נאמן למסורת בקנאות... ובנקודה הזו יש לו המון התחככות עם יששכר... (אגב: לא דווקא יששכר... נקטתי בו רק בתור דוגמא) יששכר מגיע עם כל מיני רעיונות חדשים ורעננים ונפתלי מייבש אותו כל פעם מחדש... יששכר נכנס לבית המדרש בסערה... מה קרה?? מצאנו את התכלת... יששכר מנומק... רוטט... מסביר... משכנע... הוא מוציא לך ספר תורני שעוסק במחקר מקיף של הנושא ואף אחד לא יכול לעמוד מול הטענות המוצקות שלו... ואז מגיע נפתלי ובמשפט מייבש אחד הוא חותך: **לא... לא קבלנו מרבותינו שום... לא** ועשיו עסק... ולפעמים זה מפוצץ... ההלל... נפתלי... חכה רגע... אז מה ולא קבלנו מרבותינו? יש פה טענות... יש פה הוכחות מוצקות שכלה וככה... תעמוד מול זה... תתמודד מול זה... אבל נפתלי נשאר בשלו!!! לא שמענו! לא ראינו!!! לא קבלנו!!! גם אם תעמיד לי את השמש ברקיע... זה לא מרגש אות... כי החתם סופר לא עשה את זה ולא קבלנו את זה וזהו... **ולשניהם יוצאים קרנים אחד מהשני** ותכלס: מי ביניהם צודק? נפתלי או יששכר? **מה התשובה?? בשביל זה** יש את ישראל סבא שהוא אבא של כל ה"יב שבטים ביחד... והוא במלמלה מחיך ועומד מאחורי כל הניגודים המדהימים והעוצמתיים האלו כאחד... והוא מצביע על שניהם ואומר: כן... אלו ואלו דברי אלוקים חיים... כי כולנו מודים בפה מלא שכל הידישקייט שלנו נזקפת למסורת ולמה שקבלנו מאבותינו ואבות אבותינו!! אם יש לנו שייכות לתורה זה רק בזכות ה"הודעתם לבניך ולבני בניך". בצורה האוטנטית בלי שינויים ובלה הוספות... כך שחייבים להכיר בשמרנות של נפתלי כי כל הידישקייט שיש לנו בידיים נזקף לזכותנו!!!!

אבל!!! מצד שני גם נפתלי צריך לדעת שיש יהודה ויש יששכר ויש כל מיני התפתחויות במשך השנים... וגם אם פעם הגנרלים היו מחזיקים חץ וקשת ומשמנים את התרים והמגן הרי עכשיו יש לנו עסק עם טילים נגד טנקים... ואסור להישאר עם ראש בקיר... וצריך לתת מקום ליודעי בינה לעיתים לדעת איך לנהל את מלחמת היצר בדורנו ואיך לעבוד את ה' לפי הנתונים החדשים שהקב"ה מעמיד לנו ו--- במקביל תמיד לשמור קשר עין עם נפתלי!!! שכל הזמן מזכיר לנו את המקורי!!! את הפירמה המקורית כדי שלא נאבד קשר עין... את שני החלקים האלו חייבים... ואי אפשר בלעדיהם!! והתיקון השלם לא יכול להגיע בלי אחד מהם!!!

יש עוד הרבה מאוד להאריך בנושא הזה... אבל מסתמא זה משעמם לך... **כי ממה נפשך**... אם אתה באמת שמרן ואתה שייך לשבת נפתלי אין שום סיכוי שאתה קורא שורות אלו... **לכן לא אלאה אותך יותר**...

אבל המסר הסופי של המאמר הזה!!! הוא כן קריטי לכולנו בפרט בודר שלנו שאמור להביא את הגאולה השלימה... הההלל... יהודי יקר... תדע לך **שיש עוד!!!! עוד שבטים חופשיים באמת שלך!!!** אתה מוכרח ללמוד להכיל גם דרכים ניגודיות אחרות בעבודת ה' חוץ מהדרך שלך... מזה לא נמלט!! בזה יש לנו עוד הרבה עבודה!!! עבודה נעימה...