

אור לכ"ה בניסן 4:40 לפנות בוקר  
 'כה יתן ד' וכה יוסיף'  
 ישועות לחיים יהודה בתוך כל שאר כל חולי עמ"י  
 וכל מי שצריך רפואה וישועה.

יש מילים שרציתי לומר

לעם הנפלא ביותר בעולם, עם ישראל!

אני כותבת לכם בשעה זו, לפנות בוקר, כשבני בכורי היקר חיים יהודה בן לאה נלחם על חייו בטיפול נמרץ, חסר הכרה, מורדם ומונשם.

הנס הגדול כבר קרה הוא בחיים! כעת אנחנו זקוקים לנס הנוסף בריאות וחיים טובים וארוכים.

גם הנס הזה לא מובן מאליו, ודאי לא למי שהיה על החוף בשעת הטביעה ולא לצוות הרפואי. וכעת אנחנו לא מתייאשים.

כשהוא נולד פג בסכנת חיים, אחרי לידה מורכבת והיה בטיפול נמרץ ילודים, התפללתם, קרעתם שמיים בתפילות וקבלות טובות והוא ב"ה יצא בריא ושלם, למרות התחזיות השחורות.

ולכן אני מתחננת אליכם שתפתחו את לבכם, תמשיכו ותעזרו לנו לקבל את הנס הזה שוב. פשוט להמשיך להתפלל על **חיים יהודה בן לאה** ולקבל קבלות (החלטות) טובות, כל אחד לפי יכולתו. אולי דווקא קבלות שקשורות לראש, למחשבות, למח. כדי שהמח יבריא לחלוטין. לדוגמא:

- לחשוב טוב על השני. לדון לכף זכות.

- להשלים ולסלוח דווקא למי שפגע בנו. דווקא לפגיעות עמוקות, דווקא לפגיעות מהקרובים והאוהבים ביותר, ולבקש שזה יהיה לרפואתו.

- עין טובה, לפרגן, לחתום דווקא לשכן שהכי קשה לחתום לו על הרחבה

- להורים: לחשוב טוב על הילדים, בפרט על אלו שדורשים יותר משאבים מאחרים, לחשוב איך לקדם אותם, או אולי זמן קצוב ללא כעסים.

- להודות מדי יום 2 דקות על הטוב והאור שבחיינו.

- להניח תפילין מדי יום

- לא לדבר בזמן הנחת תפילין

- לשמור על טהרת המחשבה

- להמנע מטכנולוגיות שלא מקדמות את הרוחניות שלנו

- מאור פנים, לחייך, לומר מילה טובה למי שזקוק (ומי לא?)

- לא לדבר בביה"כ

- לבחור מצווה שמקפידים לקיימה בשלמות ובהידור, עד הסוף.

- לעזור לאחרים, לתת צדקה בסתר

- ללמוד תורה לקבוע שיעור תורה

- להוסיף בלימוד התורה עוד 5 דקות מדי יום

- ללמוד בתענית דיבור

- 'שמור וזכור: להתחזק בשמירת שבת

- להכניס שבת 10 ד' לפני הזמן

- לקבוע לימוד הלכות שבת: 2 הלכות בכל סעודה

**בתודה עמוקה על הכל, אנחנו מרגישים את החיבוק החם של כולכם, מודים על התפילות, המעשים הטובים שלזכותו, מתחזקים מכך מאוד ומאמינים בנס שיתחולל בעזרת כל אחד מכם.**

בתפילה שחיים יהודה יחזיר לעמ"י על הכל ויגדיל שמו ית' מתוך חיים טובים וארוכים, בתקווה ששוב נזכה להפעם אודה את ד", שאמרה לאה אימנו ולכן נקרא יהודה,

אמא של חיים יהודה בן לאה

(הבחור ישיבה שניצל מהטביעה באשדוד)